

Als werkgroep Open Doors (OD) hebben we het verlangen om een belangrijke boodschap en bewustwording door te geven m.b.t. meeleven en bewogenheid met onze vervolgte broeders en zusters. Wij weten vaak onvoldoende wat er echt speelt bij de vervolgte kerk. Wij zijn als wereldkerk één lichaam met het Hoofd Jezus Christus. Als één lid lijdt, lijden de andere leden mee. Dit bewust maken willen we graag doen d.m.v. informatievoorziening en het organiseren van bijeenkomsten. We richten ons op alle leeftijden in de gemeente.

OD heeft diverse materialen beschikbaar voor kerk, kinderen, jongeren, Bijbelkringen en clubs. Het doel hiervan is bewustwording, bewogenheid en meeleven door gebed en ondersteuning. OD geeft een magazine uit waarin je op de hoogte wordt gehouden en daarnaast is er een gebedskalender. We willen graag verder kijken dan onze gemeente en Nederland.

Wat kunnen wij concreet betekenen voor onze lijdende broeders en zusters?

Gebed, geven, meedoen aan acties zoals Nacht van gebed, schrijfacties (zoals bemoedigende kaarten sturen naar vervolgte christenen), meegaan met reizen (voor jongeren en ouderen) waarin vervolgte christenen bezocht en bemoedigd worden en sportactiviteiten (Muskathlon). Veel hiervan wordt mede door ons georganiseerd. Als werkgroep zijn we aanwezig bij activiteiten van de kerk om iets te delen over de vervolgte kerk.

De eerste zondag na Pinksteren is jaarlijks de Zondag van de vervolgte kerk. Op zondag 2 juni jl. mochten we als werkgroep ook hier de gemeente kennis mee laten maken. Elsa van Wessel (begeleidster/vertaalster) en Manga uit Nigeria waren onderdeel van onze kerkdienst en de latere ontmoetingen in het Hervormd Centrum. Manga's levensverhaal, getuigenis en diepste verlangen raakte ons en we hopen dat zijn vraag "Are you ready"? voor ons zal leiden tot een leven dichtbij God en een groot verlangen om het Goede Nieuws te delen met mensen die God nog niet persoonlijk kennen.

Hun getuigenis houdt ons de spiegel voor. De vervolgte kerken groeien tegen de verdrukking in, terwijl bij ons de kerk steeds minder wordt. Hoe staan wij als christenen in Groot-Ammers hier tegenover? We kunnen niet lauw blijven. Er worden, ook in Nederland, steeds meer persoonlijke keuzes gevraagd. Wat betekent dit getuigenis voor ons persoonlijk als navolger van Jezus? Zij kunnen slechts één keuze maken. Kiezen voor Jezus is in veel gevallen de dood, gevangenis, verbanning en uitstoting uit de familie en zelfs het gezin waarbij ook je partner met je breekt. Wij kunnen dit offer ons niet voorstellen.

Nu hebben we nog vrijheid, maar voor hoe lang? Er zijn trends in deze tijd die laten zien dat niet voor alle geloofsuitingen ruimte is. Denk hierbij aan de regelgeving en ontwikkelingen rond onderwijs, gender en huwelijk, die vaak tegen Gods Woord ingaan. Daarnaast nog de bedreigingen van de wereldmachten, landen waar de vrijheid van godsdienst steeds verder beperkt wordt.

Laat ons bewust zijn van de kracht van het gebed. Voor gebed zijn er geen grenzen, gevangensmuren of gesloten deuren. Wij moeten dus betrokken blijven bij Gods woord en Zijn wereldwijde gemeente. Als wij minder betrokken zijn dan neemt onze aandacht af. De situatie van vervolgte christenen is zo schrijnend dat wij er aandacht aan moeten blijven geven. Het klinkt altijd ver bij ons vandaan maar het is gewoon een deel van het lichaam dat lijdt. Wij kunnen doorgeven wat we van God hebben ontvangen en God zal het op een andere manier weer teruggeven.



Werkgroep v.l.n.r.: Piet Spruijtenburg, Dirk de Jong, Manga (Nigeria), Hannah Maat, Elsa van Wessel (Open Doors), Jannie de Zeeuw en Jolanda den Hartog.

Bezoek daarom ook de OD-dag of het OD bezoekerscentrum en lees bijvoorbeeld ook het boek 'Gods smokkelaar' van Anne van der Bijl.